

Rijkdom in de Gouden Eeuw

Kooplieden en hun huizen

In de 17e eeuw werd er veel geld verdiend in ons land, het was een gouden eeuw. Rijke kooplieden wilden ook in hun huizen hun rijkdom laten zien.

De 17e eeuw was een gouden eeuw voor Nederland. Er werd veel geld verdiend met de handel. Rijke kooplieden bouwden grote grachtenpanden. Hun rijkdom was ook binnen het huis te zien. De kooplieden kochten dure meubels en schilderijen om hun huizen te verfraaien. Meubels met gedraaide poten, een schouw met het wapen van de familie. Ook kochten ze vaak dure schilderijen om hun huizen te versieren.

Na 300 jaar zijn veel huizen veranderd van binnen. Hoe de huizen uit de 17e eeuw er precies uitzagen weten we toch door een paar overgebleven poppenhuizen. Geen gewone, maar luxe poppenhuizen. Niet voor kinderen om mee te spelen, maar voor rijke dames om mee te pronken...Kijk, in deze kamer werd de was te drogen gehangen. Precies zoals het in die tijd was. Dit moet de huiskamer zijn, het ziet er erg chique uit. Kijk er staat zelfs een spelletje op tafel.

En dan moet dit de keuken zijn. Die stoel in het midden is de kinderstoel, zo kon er tijdens het koken ook nog op de baby gepast worden. En deze vogelkooi was niet voor een kanarie, nee, die werd gebruikt om de kippen in te bewaren. Tot die 's avonds opgegeten werden.