

Op straat in de middeleeuwen

Handel, stank, dieren en afval

Van de vuilnisophaaldienst hadden ze in de middeleeuwen nog nooit gehoord. Iedereen gooide zijn afval gewoon op straat...

Een middeleeuwse straat. De plek waar alles gebeurde. De mensen werkten op straat, verkochten hun spullen op straat en vervoerden alles over straat. Ze liepen continu van binnen naar buiten. Ook de dieren deden dat. Ganzen, varkens, kippen en andere dieren liepen overal tussendoor. De straten waren bezaaid met afval.

De stadsbestuurders riepen de mensen wel op om de straten schoon te houden, maar dat hielp niks. Mensen gooiden hun afval gewoon uit het raam. Dode beesten, rottend eten, poep van honden en varkens; het lag echt overal. En niemand kon het wat schelen. In de middeleeuwen waren de mensen 's nachts erg bang.

Ze dachten dat er dan kwade geesten kwamen. Het was toen ook wel erg donker op straat. Lantarenpalen waren er niet. Mensen bleven veilig binnen en staken daar hun vuurtjes aan. Vooral voor arme mensen waren de nachten vreselijk. Omdat ze niet naar buiten durfden, moesten ze wel in hun donkere, vieze kelders zitten. Het zat er vol ongedierte, zoals ratten. De mensen hadden geen WC en zaten gewoon in de huiskamer op de pot.

Een leven zoals dit was in de middeleeuwen heel normaal.