

Het verhaal bij Divali

Een belangrijk verhaal uit het Hindoeïsme

Het verhaal van Ram is voor hindoes heel belangrijk. Het laat zien dat het goede het altijd wint van het kwade.

Ram is een van de verschijningen waarin de God Vishnu zich op aarde laat zien. Ram was ook de oudste zoon van de koning. Hij was een geliefde prins die niet van duistere praktijken hield en hij had het liefst, dat het land vol licht was.

Een waardige troonopvolger dus. Maar hier stak 1 van de vrouwen een stokje voor: ze wilde haar eigen zoon op de troon krijgen en eiste, dat Ram voor 14 jaar verbannen werd naar een oerwoud ver weg in het buitenland.

Zijn vrouw Sita en een halfbroer van Ram gingen met hem mee. Ravana, een duistere tienkoppige Koning, had een aantal oogjes op Sita. Eerst lokte hij Ram die erg van jagen hield met een hert bij Sita vandaan en ontvoerde haar daarna in een vliegende koets naar Sri Lanka.

De radeloze Ram zocht raad bij de Apengod Hanuman. Hanuman en de dieren uit het woud schoten Ram te hulp en versloegen in een lang gevecht de tienkoppige Ravana. Na 14 jaar in het oerwoud keerde Ram terug naar zijn land.

De bevolking was dolblij en iedereen versierde zijn huis met lampen, "dia's" genaamd, om Ram de weg makkelijk terug te laten vinden. Ook de nieuwe Koning vond Ram geweldig en stond gelijk zijn troon af. Elk jaar vieren de Hindoes nog de terugkeer van Ram met het Divalifeest. Dit is het Feest van het Licht en de Overwinning van al het Goede over het Kwade.