

Fotoalbum

Met Flip de beer

Flip laat verschillende foto's zien van zichzelf aan een kind en zijn vader. Ze kopen een fotoboek in de fotowinkel. Dan plakken ze de foto's in het boek. Ze bekijken ook nog foto's van het kind.

Hallo! Vandaag ben ik bij Hugo, en ik heb iets heel leuks mee genomen. Het zit in m'n rugzak. Ja. Ja. Ik heb foto's van mezelf mee genomen. Kijk, hier was ik een tovenaar! Ja, en toen speelden we piraatje in de bomen.

Hugo, weet je wat ik ook nog bij me heb? Kijk maar in m'n tas. Ja kijk maar. Ja! M'n piraten ooglap. Stoer he? Nu voel ik me weer een piraat. Ik zou m'n foto's best in een boekje willen plakken. Ja ! Jottum!

Ja, we gaan een echt foto album kopen en dan gaan we daar de foto's inplakken. Dan kan je ze goed bewaren. Wat hebben ze veel foto albums hier zeg. Ehm.. Misschien hebben ze er wel een met een beer erop, dat zou ik wel leuk vinden.

Ja! Die is mooi, die is mooi! Ja. Nu gaan we ze inplakken. Beetje plaksel erop. En dan, netjes inplakken. Ohh kijk, toen was ik een heks. Nu weet ik het weer. Nu ik de foto zie, weet ik het weer. Ik was een hele aardige heks op een bezemsteel.

Hugo kan het goed zeg. Kijk hier was ik een piraat. Ja. Goed aandrukken want dan zit het goed in het boekje vast. En hier was ik bij de brandweer. Dat was ook leuk zeg. Met een brandweerhelm enzo!

Ja Hugo heeft ook een fotoboek. Die wil ik wel eens zien hoor. Heb jij ook een helm Hugo? Nee, nee. Ik was wel een keer bij de brandweer. Hee een helm! Maar dat is geen brandweerhelm. Ow een motor helm, wauw. He, dat is een andere helm. Een Bob de Bouwer helm lijkt het wel. He! Dat is dezelfde helm! Dezelfde als op de foto.

Dag! Ik vond het heel leuk. Tot de volgende keer!