

## Een eigen plekje

### Met Flip de beer

Een kind gaat met Flip en zijn vader naar de bouwmarkt om spullen uit te zoeken voor zijn kamer. Ze kopen een vloerkleed, een klok, een dekbed en gordijnen. Thuis maken ze zijn eigen slaapkamer gezellig met deze spullen

Hallo allemaal, vandaag logeer ik bij Abel. En samen met de vader van Abel gaan we naar een winkel. Het wordt een hele leuke dag, want we gaan nieuwe spullen kopen voor op de kamer van Abel.

Ik wil wat uitkiezen. Wil je wat uitkiezen? Dat gaan we doen. Ja, we gaan wat uitkiezen, maar wat?

Een klok bijvoorbeeld. Een klok. Ja, dat is handig! Dan kan Abel zien hoe laat het is.

Een spinnenweb! Oh, wat een grappig gordijn! Deze spinnenwebgordijn wil ik. Dat is ook leuk, daar kan je je handen doorheen steken. Als ie gaten heeft, dan ben je een spook. Ja, daar kun je doorheen kijken. Ja, of spook spelen!

Abel heeft weer iets moois gevonden. En wat zou het zijn? Hoeps, in de kar. Dit is mooi. Ik ga kijken. En nog meer. Ga je kijken? Allemaal in de kar. In de kar, daar past ie wel in, maar of ie in je kamer past.

Hé, de ballenbak! Lekker spelen in de ballenbak! Dat vind ik altijd leuk! Oho, wat kan Abel goed klimmen! Hij lijkt wel een aapje! Hopla! Nog even van de glijbaan. Joehoe! Ja, nou gaan we weer verder winkelen.

Nu gaan we nog een lamp zoeken voor aan de muur. Ik wil deze lamp toch. Is dat een lamp? Het lijkt meer een auto. Dat is leuk.

Waar is de kassa? Daar is de kassa. Ja, we gaan alles hier neerleggen. Ja, we moeten alle spullen op de lopende band leggen, want nu moeten we betalen.

Zo, we zijn klaar met winkelen en nu snel naar huis. Dan kunnen we de kamer van Abel mooi maken.

Hé, waar ben je? Waar ben je Abel? Oh, daar ben je! Hij was verstopt onder het nieuwe vloerkleed. Zo, dat is de nieuwe klok. Ho.

Hoe moet ie dan? Hij moet zo. Ja, want dan kun je zien hoe laat het is. En dat is het nieuwe dekbed, met vlinders erop. Mooi zeg!

Papa? Ja?

Maar we hadden toch ook nieuwe gordijnen gekocht? Waar zijn die dan? Ah, daar is een nieuw gordijn! Het zijn eigenlijk allemaal stukjes.

Hier is een hele mooie deken voor je.

Ohoo, dat is een mooie deken! Het lijkt wel de mantel van een koning of een prins! Wat een bofferd is die Abel met al die mooie spullen zeg! Ik vond het heel leuk om bij Abel te logeren. Dag, tot de volgende keer!