

Schaatsen

Met Flip de beer

Flip gaat met kinderen schaatsen op het ijs op een hele mooie kinderschaatsbaan. Ze schaatsen achter een rekje. Flip mag er op zitten. Ze drinken warme chocomel.

Hallo allemaal, hebben jullie wel eens geschaatst? Ik nog maar één keer. Maar vandaag kan ik het misschien goed leren, want ik mag mee naar de ijsbaan, samen met deze kinderen. Schaatsen is best moeilijk, want het ijs is heel glad en je glijdt dus heel snel uit. Gelukkig hebben ze van die handige rekjes, daar kun je je aan vasthouden. Of: je kunt er lekker op zitten, net als ik!

Dat gaat goed zeg met zo'n rekje! Zo. En met een stoel kan het ook! Daar kan je je goed aan vasthouden. Zij kan het al zonder een rekje of een stoel!

Zo, die gaat hard! Oh, daar ben ik weer! Joehoe, we gaan lekker hard! Joehoe!

Wat is het hier leuk zeg!

Schaatsen jongens! Joehoe! Ik zou best willen schaatsen, maar ze hebben geen schaatsen in mijn maat. En daarom zit ik gewoon nog steeds lekker op een rekje. Ja, daar ben ik weer! Schaatsen maar! Joehoe!

Deze ijsbaan is best spannend. Je kunt hier zelfs door een gangetje schaatsen. Het lijkt wel een grot! Wat is het hier mooi zeg! Schaatsen in een grot! En overal zijn andere gangen waar je nog in kan.

Hé, lekkere warme chocolademelk! Dat vind ik lekker! Mmm! Hé, wat kan jij dat goed inschenken met die lepel! Helemaal zonder morsen!

Oeh, mmm, mmm, mag ik ook een slokje? Ah, lekker! Mmm, oh, oeh, en zo'n koek, die wil ik ook graag! Mag ik een hapje? Ah, mmm, oh, wat een lekkere koek!

Hé, ik hoor de muziek weer, we gaan weer schaatsen jongens! Dag, tot de volgende keer!