

Een wereld van verschil

Arme en rijke landen

Niet iedereen in de wereld heeft het even goed als wij. Beter gezegd: de meeste mensen hebben het veel slechter dan wij. Die moeten zien te leven met maar 1 euro per dag.

Eeuwenlang bleef het aantal mensen op aarde ongeveer gelijk. Tot in de twintigste eeuw. Toen groeide de wereldbevolking ineens tot drie miljard mensen. En in de laatste vijftig jaar is dat aantal nog eens verdubbeld. Er leven nu dus ongeveer 6 miljard mensen op aarde, dat is een 6 met 9 nullen.

De meeste wereldburgers wonen in arme landen. Daar moet de bevolking leven van minder dan één euro per dag. We noemen die landen ontwikkelingslanden. In die ontwikkelingslanden hebben de mensen soms niet genoeg te eten. En er is vaak gebrek aan schoon drinkwater.

Die arme landen liggen voornamelijk in: Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. De rijke industrielanden liggen in: Noord-Amerika, Europa en Australië. Het rijke Noorden en het arme Zuiden.