

## Mannenwerk en vrouwenwerk Ieder zijn taak

Heb jij een vader die het eten kookt? In Niger zal je dat niet snel zien. Daar koken alleen de vrouwen. In dit Afrikaanse land is een bepaalde klus óf echt iets voor mannen óf echt iets voor vrouwen. Een vrouw die een koe gaat kopen? Dat bestaat niet!

Dit is Niger, een land in West-Afrika. Het is 34 keer zo groot als Nederland, maar er wonen maar 12 miljoen mensen. In het dorpje Dosso woont Mariam. Mariam vertrekt naar de markt. Ze gaat er proberen de mat die haar moeder maakte te verkopen. Er is ook een grote veemarkt in Dosso. Je kan hier allerlei dieren kopen: koeien, geiten, schapen. In Niger hebben mannen en vrouwen hun eigen taken. Het keuren, kopen en verkopen van dieren, is typisch iets voor mannen.

Zo, die is verkocht. Mariam heeft flink onderhandeld. Ze krijgt een goede prijs voor de mat. Met het verdiende geld, doet ze inkopen voor het eten. Eten klaarmaken is hier echt vrouwenwerk. En het halen van water ook. En dat is nog niet zo makkelijk, want Mariam moet het water halen bij de pomp in het dorp. Thuis hebben ze geen kraan.