

# Fair Trade

## Europeanen kopen bananen van kleine boeren uit Peru

Lekker, een banaan. Maar denk je er wel eens over na waar die banaan vandaan komt? En of de bananenboer misschien wel krom moet liggen om zijn brood te verdienen?

Peru ligt aan de westkust van Zuid-Amerika. Het land is 35 keer zo groot als Nederland en het heeft 26 miljoen inwoners. De hoofdstad is Lima.

Zo'n 500 jaar geleden veroverden de Spanjaarden Peru. Peru werd een kolonie van Spanje. Dat kun je nog goed zien aan de inwoners. Er wonen Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Peru, maar ook Spanjaarden en een mix van beiden. De Spanjaarden hebben een belangrijke rol gespeeld in Peru. Ook in de landbouw. Heel vroeger hadden de boeren allemaal een eigen stukje grond. Maar de Spanjaarden namen de grond van de boeren af en maakten hier grote plantages van. De boeren werden gedwongen op deze plantages te werken maar verdienden bijna niets. De Spanjaarden verkochten de producten aan Europa, en staken het geld in hun eigen zak. Niet eerlijk dus.

150 jaar geleden werd Peru onafhankelijk van Spanje, maar jammer genoeg veranderde er voor de boeren maar weinig. Ze verdienen nog steeds heel erg weinig. Dit is Faustino Vilchez. Samen met zijn vrouw Mariella en zijn drie kinderen heeft hij een kleine bananenplantage. De bananen van Faustino en andere kleine boeren waren vroeger niet bij ons te koop. Alleen de bananen van hele gróte plantages lagen bij ons in de winkel. De enige plek waar Faustino zijn bananen kon verkopen, was op de plaatselijke markt in Peru. En omdat daar al heel veel andere bananen te koop lagen, kreeg hij er niet veel geld voor.

Faustino was arm en kon zijn gezin niet geven wat ze nodig hadden. Schoolboeken bijvoorbeeld. Of medicijnen. Maar gelukkig: er is iets veranderd. Nu werkt Faustino voor een bedrijf dat hem wél goed betaalt voor zijn bananen. Ze zijn nu wél bij ons te koop. Hij werkt voor een bedrijf dat eerlijk handel drijft. In het Engels heet dat Fair Trade. Deze eerlijke handel heeft succes. In sommige supermarkten kopen mensen alleen nog maar Fair Trade-bananen. Dat doen ze om de kleine bananenboeren te helpen.

Als jij een Fair Trade-banaan koopt, bedenkt dan maar dat die wel eens geplukt zou kunnen zijn door Faustino en zijn familie.