

Geen leven zonder water

Het leven in Niger begint bij de rivier

Stel je voor dat je geen wasmachine hebt, geen zwembad, geen kranen en geen tuinslang. Wat doe je dan? Dan gebruik je het water direct uit de rivier. Net als de mensen in Niger.

Dit is Niger, een land in West-Afrika. Het ligt voor een groot deel in de Sahara, de grootste woestijn op aarde. In het zuidwesten van Niger stroomt de rivier de Niger, de rivier waar het land zijn naam aan te danken heeft. Het is de enige rivier in het land die het hele jaar voldoende water geeft. Het is dus niet zo gek dat de hoofdstad Niamey aan de rivier ligt.

Voor de ongeveer 700.000 inwoners van Niamey is het water van de Niger van levensbelang. Overal in de stad zijn waterverkopers. Omdat de mensen thuis vaak geen kraan hebben, gaan ze naar de rivier toe. Om zichzelf of hun kleren te wassen. De mensen in Niger eten veel rijst. En rijst groeit alleen goed als er voldoende water is. Daarom wordt rijst bij de rivier verbouwd.

Met deze machine wordt water uit de rivier gepompt om de enorme rijstvelden te kunnen bevloeien. De boeren gebruiken de rivier om de gewassen op hun akkers water te geven. Maar je kunt er natuurlijk ook de afwas in doen. Of er een frisse duik in nemen.