

Naar school in Kenia

Ver lopen en volle klassen

Alle kinderen gaan naar school. Dat is toch heel normaal? In Kenia hebben veel families niet genoeg geld om school te kunnen betalen. Of de bus ernaartoe. Veel kinderen moeten lopend naar school. Anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Doe dat maar eens na!

Dit is Kenia, een land in Oost-Afrika. Nairobi is de hoofdstad. Vroeger was Kenia een Engelse kolonie. Daardoor spreken de meeste mensen er Engels. Maar ze spreken ook Swahili, een Afrikaanse taal. Net als in Engeland dragen de kinderen in Kenia een uniform als ze naar school gaan.

Tot voor kort gingen veel kinderen niet naar school. Dat was omdat hun ouders het schoolgeld niet konden betalen of omdat ze al vroeg moesten helpen in de huishouding of op het land. Maar nu is de basisschool gratis en komen er ineens veel meer kinderen naar school. Normaal gesproken zaten er 40 kinderen in een klas. Nu zijn dat er wel 70 of 80 en soms wel honderd.

Voor de middelbare school moet nog wél betaald worden. En voor arme boerenfamilies is dat geld vaak niet op te brengen. Zeker niet als je een hele grote familie hebt. De meeste mensen op het platteland van Kenia zijn arm. Bijna niemand heeft geld voor een auto of voor de bus. Daarom loopt of fietst bijna iedereen.

Deze jongen loopt iedere dag anderhalf uur om bij school te komen. En aan het einde van de middag ook weer anderhalf uur terug naar huis. Everlyne hoeft níet elke dag zo'n eind te lopen. Omdat haar ouders té ver weg wonen, woont zij op het terrein van de school.

De school heeft een slaapzaal die ze deelt met 11 andere meisjes. Maar ze slaapt er niet alleen, het is tegelijkertijd de keuken en de eetzaal. Na het eten even relaxen. Of in een rustig lokaal je huiswerk maken.