

Naar school in Kenia

Meisjes hebben het lastig

Stel je bent 15 en je bent moeder geworden. Bij ons komt dat niet veel voor, maar in Kenia wel. Daar moeten die meisjes vaak van school om op het kind te passen en leren dan niets meer bij. Sommige scholen vinden dat niet eerlijk en zorgen dat deze jonge moeders toch les kunnen krijgen.

Kenia is een land in Oost-Afrika. Nairobi is de hoofdstad. Kenia is één van de armste landen op aarde. De mensen hebben lange werkdagen en verdienen heel weinig. Meestal niet meer dan 1 euro per dag. Geld om bijvoorbeeld naar de dokter te gaan of medicijnen te kopen is er vaak niet.

In Kenia kan ieder kind naar de basisschool. Onderwijs is er gratis. De ouders moeten alleen wél de schooluniformen, pennen en schriften voor hun kinderen kopen. Maar ouders kunnen die kosten vaak niet betalen en moeten hun kinderen van school halen. Te beginnen met hun dochters. Meisjes trouwen toch snel, denken ze, en krijgen dan vast meteen kinderen. Het is jammer dat veel ouders zo denken, want als meisjes wél naar school gaan, sturen ze hun eigen kinderen later ook naar school.

Je kan goed zien dat er in deze klas veel meer jongens dan meisjes zitten. Dat komt omdat veel meisjes van school zijn gegaan toen ze moeder werden en op het kind moesten passen. Maar ook omdat veel scholen geen jonge moeders in de klas willen hebben. Gelukkig zijn er in Kenia ook scholen waar ze jonge moeders wél toelaten. De leraren hier vinden dat eerlijker, omdat jonge vaders tenslotte óók gewoon naar school mogen. Deze scholen willen gelijke kansen voor jongens én meisjes.