

Sassa en Toto versieren de kerstboom

Met ballen en lampjes!

Wat is het versieren van een kerstboom toch leuk!

Koning Koos, heeft een kerstboom gehaald. Hóhóhóhó, ooooo. Tadaa onze kerstboom. Kom maar hier kerstboom, je mag bij Finnie staan. Ik ga water halen. O heel goed idee, ik heb wel dorst gekregen. Mmmm lekker, water.

Á geef maar, neeee dat is niet voor jou! Dat is voor de kerstboom. Oooo, jaaaa. Drink maar lekker boom. Zooo, hihi. Toto ook gieter. Nee Toto, de boom heeft al water gehad. Wel gieter. O o o Toto een heel klein beetje maar! Mmm OP!!

Háháhá...Toto en Sassa hebben de kerstboom een mooi plekje gegeven. En water! Nu kunnen ze de boom gaan versieren. VERSIERENNNN,háháhá, hihihi. Een vrachtauto? Een emmer, en een tas! Dat ga je toch niet in de kerstboom hangen? Nee met deze spullen gaan we...sssstttttt. Niet vertellen.

Jawel, een heel klein beetje mag toch wel! Neeee. Wat zeg je Toet? Toet zegt, zoeken in zand.

We vinden op het strand.
Van alles in het zand.

Kijk schelpen! En zeewier! En sterretjes uit zee.
Zoek maar met ons mee.

En van je tjoeka, tjoeka, tjoeka, lekker, lekker zoeken lekker, lekker zoeken bij de zee.
En van je tjoeka, tjoeka, tjoeka, lekker, lekker zoeken lekker, lekker zoeken zoek je mee.
En van je tjoeka, tjoeka, tjoeka, lekker, lekker zoeken lekker, lekker zoeken bij de zee.
En van je tjoeka, tjoeka, tjoeka, lekker, lekker zoeken lekker, lekker zoeken zoek je mee.♪

Lichtjes! Oooooo. Onze versierde kerstboom. Tadaaaa.....