

Wonen in een sloppenwijk

Het MYSA-project helpt kinderen in sloppenwijken

Je zult maar in een wijk wonen die helemaal bestaat uit hutjes van karton en ander afval. Hoe komt je daaruit?

Dit is Ruth. Ruth woont in de grootste sloppenwijk van heel Afrika. Dat is Mathare Valley in Nairobi, Kenia. In een sloppenwijk wonen de allerarmste mensen, zij hebben echt helemaal niets. Dat kun je ook wel zien aan hun huizen: ze zijn gemaakt van karton en ander afval.

Ruth heeft geluk gehad. Ze is voetballer bij Mathare United, de voetbalclub in de sloppenwijk. Wel 14.000 kinderen spelen bij deze club. Mathare wordt betaald door rijke landen, bijvoorbeeld voor Nederland. Want het helpt kinderen zonder geld of toekomst verder.

Bij de voetbalcompetitie in de sloppenwijk kun je natuurlijk punten verdienen door wedstrijden te winnen. Maar je kunt ook punten verdienen door te helpen met de andere acties die worden georganiseerd. Opruimacties bijvoorbeeld, om het leven in de sloppenwijk wat minder erg te maken. Of voorlichtingsacties over AIDS.

Aids is een groot probleem in Afrika, heel veel mensen sterven aan die vreselijke ziekte. Als kinderen met veel verschillende acties meedoen, kunnen ze een prijs winnen. Ruth heeft ook zo'n prijs gewonnen, en daardoor kan ze gratis naar school. Maar niet alleen Ruth kan gratis naar school, ook haar broer. Zo heeft Ruth weer een toekomst. En kan ze misschien ooit weg uit de sloppenwijk.