

Balinese danskleding

Traditionele klederdracht

Tiwi en Nikita vertellen over Balinese kleding. En voeren een dans uit met bloemen.

Dit is Tiwi. Ze komt uit Indonesië. Een heel ver land. Ze laat ons zien hoe ze in haar land dansen op speciale muziek. Met speciale kleren.

Dit is Nikita. Ook zij doet mee met de dans. Het kost veel tijd om de mooie jurken aan te doen.

Tiwi: Dit is een soort riem. Hier wordt de lamak vastgemaakt. Elk stukje heeft een speciale naam. Mooi met al die spiegeltjes erop! Ze krijgen ook nog een gouden kroon met bloemen op het hoofd. Wat ziet dat er mooi uit!! De bloemetjes horen ook bij de dans.

Tiwi: Je draait met je pols, Zo! Deze waaier wordt kipas genoemd.