

Bonifatius bij Dokkum vermoord

Waarom eigenlijk?

Bonifatius vond dat de Germanen niet meer in hun eigen goden moesten geloven, maar in Jezus. Niet alle Germanen waren het met hem eens...

Dit is bisschop Bonifatius. Hij kwam 1200 jaar geleden uit Engeland. Hij hoorde dat er in Nederland veel Germanen woonden die niet in Jezus Christus geloofden, maar in Germaanse goden. Bonifatius wilde de Germanen bekeren. Ze vereerden hun goden meestal onder een grote eik, want zo'n machtige boom dachten de Germanen, moest wel met de goden te maken hebben.

Om te laten zien dat dit onzin was, hakte Bonifatius de heilige eik om. De Germanen werden kwaad en ze verwachtten dat Donar, de god van de bliksem hem wel zou doden met een bliksemschicht. Maar toen de boom met veel geraas was omgevallen gebeurde er niets. De Germanen waren verbaasd. De God waarover Bonifatius sprak was dus nog veel machtiger dan hun goden.

Veel Germanen lieten zich dopen. Maar anderen bleven zich verzetten. Ze geloofden niet in die God waarover Bonifatius sprak. In 754 trok de toen al oude Bonifatius naar de Friese stad Dokkum om daar nog eens te proberen de Friezen te dopen. Maar een groep rovers overviel 's ochtends de slaappleats van Bonifatius. Hij probeerde zich te beschermen door een groot dik boek boven zijn hoofd te houden. Maar hij werd gedood.

Na zijn dood werd Bonifatius door de kerk vereerd als heilige, sint Bonifatius. Hij had zoveel goed werk gedaan voor de kerk.