

# God en goden in het hindoeïsme

## De belangrijkste goden die iets vertellen over de éne God

Hindoes aanbidden veel verschillende goden. Ze laten allemaal op hun eigen manier iets zien van de éne God Brahman.

"Hindoes geloven in één God. Die God heet Brahman en hij heeft geen vorm of lichaam. Toch kan Brahman de gedaante van een mens aannemen. Die gedaantes worden door de Hindoes vereerd. De belangrijkste drie gedaantes zijn: Brahma, Vishnu en Shiva. Brahma is de schepper van het heelal. Hij heeft vier hoofden die alle vier een windrichting opkijken.

Vishnu is, met z'n vier armen, de beschermer van de wereld. Hij is vriendelijk en vertoont zich weer in tien verschillende gedaantes aan de mensen. Krisna is één van de populairste verschijningen van Vishnu. Shiva is de onaardigste van de drie. Hij gaat over iemands dood en bepaalt hoe die weer terug op aarde komt."