

Sabbat

Sabbat is de rustdag van de joden

Op vrijdagavond begint met het aansteken van de kaarsen de sabbat, de rustdag van de joden. Over wijn en challe wordt een zegen uitgesproken.

De Sabbat is de heilige rustdag voor de Joden. Hij begint op vrijdagavond met een viering thuis. Met het aansteken van de kaarsen wordt de sabbat welkom geheten. Daarna wordt de zegen uitgesproken over de wijn en over speciaal gevlochten brood - challe. Na deze ceremonie wordt er gegeten.