

Katholieken in de kerk

Katholieken vieren in de kerk de eucharistie

Op zondag gaan katholieken naar de kerk en vieren dan samen met de priester de eucharistie. Dan denken ze aan de dood en verrijzenis van Jezus.

De dienst in de katholieke kerk wordt ook wel mis genoemd of eucharistieviering. Aan de dienst werken veel mensen mee. Naast de pastoor heb je diakenen, acolieten en misdienaars. De pastoor leidt de dienst. Er wordt gezongen en gebeden en de pastoor leest voor uit de bijbel.

Een belangrijk onderdeel is de dienst van de tafel: brood en wijn roepen de herinnering op aan het Laatste Avondmaal van Jezus. Bij de communie krijgen de gelovigen een stukje brood. Dit staat symbool voor het lichaam van Jezus Christus.