

God, Maria en heiligen

Katholieken geloven in één God

Katholieken geloven maar in één God. De moeder van Jezus was Maria. Heiligen zijn mensen die iets bijzonders gedaan hebben voor het geloof.

Katholieken geloven in één God. Deze God zond ongeveer 2000 jaar geleden zijn zoon Jezus Christus naar de aarde om de mensen te bevrijden van hun zonden. Daarvoor moest Jezus eerst sterven aan het kruis. Na drie dagen stond hij weer op en ging naar de hemel.

De moeder van Jezus was Maria. De Katholieken geloven dat zij na haar Hemelvaart is gekroond tot koningin van de Hemel. Zij geeft de gebeden van de gelovigen door aan Jezus. Naast Maria zijn er in de Katholieke kerk nog veel meer heiligen.

Iemand kan heilig worden verklaard als hij in zijn leven iets bijzonders heeft gedaan voor het geloof. In het begin waren het vooral mensen die om hun geloof ter dood waren gebracht. Later ook mensen die wonderen deden.

Veel Heiligen worden op hun sterfdag herdacht met een feestdag. Sommige kinderen worden ook genoemd naar een heilige. Dan heet je bijvoorbeeld Johannes, Franciscus of Anthonius. Als Katholieken voor iets speciaals willen bidden, dan doen ze dat vaak via een heilige.