

Protestanten in de kerk

Protestanten komen voor hun eredienst bij elkaar in de kerk

De eredienst bestaat uit bidden, voorlezen uit de bijbel en de preek van de dominee. Soms vieren ze het avondmaal.

Het is zondagochtend, we zitten nu in de kerk en de dienst gaat zo beginnen. Naast me zitten Annette en Rik. Ze gaan elke zondag naar de kerk en ze gaan me vertellen hoe alles werkt.

De dominee komt er aan. Genade zij u, met Jezus Christus onze Heer? Wij vragen u niet, o Here God om wonderen en tekenen uit de hemel, maar wij vragen u wel om uw aanwezigheid in ons leven en in ons midden, wanneer wij nu stil worden om u te zeggen wat in ons hart leeft.

Wat zingt ze? Het Onze Vader. Het Onde Vader? Wat is dat? Dat is een gebed, een mooi gebed voor als je je eenzaam voelt. Wat komt er nu nog? Een zegen. Een zegen? Wat is dat? Dan spreekt ze de zegen over ons uit, dat we geen ongelukken kunnen krijgen. Dus dat is een gebed en dan worden we beschermd, tegen het kwaad? Ja.? God verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. Amen.