

Bidden

Waarom bidden christenen?

Voor christenen is bidden praten met God. Ze vouwen daarbij hun handen en sluiten hun ogen.

Bidden is praten met God. Christenen bidden samen in de kerk, maar ook gewoon thuis. Meestal doen ze dat voor en na het eten of als ze naar bed gaan. In een gebed kun je God loven en prijzen, hem ergens voor bedanken, vergeving vragen voor foute dingen die je hebt gedaan, of hulp vragen voor jezelf of voor anderen.