

Politieke moorden

Politieke moorden in de geschiedenis

Floris de Vijfde, Willem van Oranje en de gebroeders de Wit waren slachtoffers van politieke moorden uit de Nederlandse geschiedenis. De moord op Pim Fortuyn kan aan dit droevige rijtje worden toegevoegd.

Op 6 mei 2002 werd Nederland opgeschrikt door de moord op de Nederlandse politicus Pim Fortuyn. "Een politieke moord" zeiden de mensen. Iedereen was geschokt.

De eerste politieke moord in Nederland was in 1296. Die op graaf Floris V. Dat was nog in de Middeleeuwen. Hij was graaf van Holland, een edelman dus. De graaf woonde op dit kasteel: het Muiderslot in Muiden. Floris gaf de boeren meer vrijheid. Maar sommige edelen waren het daarmee niet eens. Ze besloten Floris gevangen te houden op zijn kasteel. Toen de boeren hoorden dat graaf Floris werd vastgehouden, kwamen ze naar het kasteel om hem te bevrijden. De edelen schrokken van de boeren en één van hen stak Floris dood.

De meest bekende politieke moord in Nederland is die op Willem van Oranje in 1584. Willem van Oranje was een belangrijk edelman die het niet eens was met de koning van Spanje. Die koning was toen ook in Nederland de baas. Willem van Oranje wilde vechten voor vrijheid in Nederland en organiseerde een opstand. Daarom verklaarde de Spaanse koning Willem van Oranje vogelvrij. Dit betekende dat iedereen hem mocht doden en daar ook nog een beloning voor kreeg. En dat wilde Balthasar Gerards wel. Hij sloop het huis van Willem van Oranje binnen en schoot hem dood.

Bijna honderd jaar later volgde weer een politieke moord in Nederland. In 1672 werden de gebroeders De Wit in Den Haag op een vreselijke manier vermoord. Johan de Wit was in die tijd de machtigste man in Nederland. Hij was een goed bestuurder die voor veel welvaart in Nederland zorgde. Het ging erg goed in ons land. Engeland en Frankrijk waren jaloers en begonnen een oorlog met Nederland.

Die oorlog veroorzaakte grote problemen. Het Nederlandsche volk gaf Johan de Wit hiervan de schuld. Hij moest ons land wel verraden hebben. Ook Cornelis de Wit, de broer van Johan werd beschuldigd van verraad. Cornelis werd gearresteerd en naar de gevangenis in Den Haag gebracht. Hij werd opgesloten in deze kamer. Toen Johan bij zijn broer op bezoek was, sleurde het woedende volk de broers uit de gevangenis. Ze werden gruwelijk vermoord.