

Uit mijn bol

Een vrolijk liedje over de lente

Als de zon meer gaat schijnen en de voorjaarsbloemen bloeien ga je uit je bol! Zing je mee?

Refrein:

't is lekker weer weer
't -groeit-en-bloeit weer
Alles ruikt en bolt en buikt en Iedereen komt uit z'n hol
't is lekker weer weer ik-voel-me-goed weer
Alles fluit en Wil er uit en Gaat maar vrolijk uit z'n bol!

Ik klim in een boom en ik fluit
Ik zit in 'n ei en kom uit
Ik tjelep en hip
Ik kakel en kip

ja dat is mijn lente-geluid

Refrein:

't is lekker weer weer
Spring-op-en-neer weer
Alles ruikt en bolt en buikt en Iedereen komt uit z'n hol
't is lekker weer weer ik-ga-tekeer weer
Alles fluit en Wil er uit en Gaat maar vrolijk uit z'n bol!

Ik sla als een veulen op hol
M'n haar voelt als lammetjeswol
En heus met wat hulp
Van zo'n krokus of tulp

Ga ik met dit weer uit m'n bol!

Refrein:

't is lekker weer weer
Kom-uit-je-bol weer
Alles ruikt en bolt en buikt en Iedereen komt uit z'n hol
't is lekker weer weer en leve-de-lol weer
Alles fluit en Wil er 'Uit m'n bol!'

tekst en muziek: © 2003 andré rooymans uit en Gaat maar vrolijk uit z'n bol!

