

De Koude Oorlog: De ontspanning

De Cuba-crisis had de wereld op het randje van een kernoorlog gebracht. Beide supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjetunie, zagen nu wel in hoe gevaarlijk kernwapens waren.

Hotline

In 1963 spraken beide landen met elkaar af dat er een rechtstreekse telefoonverbinding moest komen tussen Washington en Moskou: de hotline.



Verdrag

In 1968 werd door de VS en de SU een verdrag getekend dat de verspreiding van kernwapens moest beperken. De kennis en technologie om kernwapens te maken mocht niet zomaar doorgegeven worden aan allerlei landen.

Ontspanning

Hoe meer landen over atoomwapens beschikten, des te groter was immers het gevaar dat die wapens gebruikt zouden worden. Zo was de Cuba-crisis toch de aanleiding tot ontspanning tussen Oost en West.