

Srebrenica

burgeroorlog om verdeling grond



Joegoslavië was vroeger één land. Maar in 1990 valt Joegoslavië uit elkaar. Verschillende groepen mensen met andere gewoonten en geloof krijgen ruzie met elkaar. Iedere groep wil zijn eigen land. Ook de Serviërs en Bosniërs. Ze krijgen ruzie om de verdeling van de grond. Er komt een burgeroorlog.

Het gaat er hard aan toe. Servische en Bosnische soldaten maken veel slachtoffers. De Serviërs zijn aan de winnende hand. Ze gebruiken veel geweld. Niet alleen tegen soldaten, ook tegen de burgers. Andere landen in de wereld vinden dat de Serviërs te ver gaan. Zomaar burgers het land uitsturen of zelfs vermoorden dat kan niet.

De landen die samenwerken in de Verenigde Naties sturen soldaten uit verschillende landen om de Bosniërs te beschermen tegen de Serviërs. Er worden veilige gebieden aangewezen. Alle burgers in deze gebieden zullen door VN-soldaten worden beschermd. VN-soldaten dragen blauwe helmen zodat iedereen ze kan herkennen.

Ook Nederland stuurt soldaten. Zij moeten de burgers in het gebied rondom de stad Srebrenica beschermen. Maar ze mogen zich niet bemoeien met de oorlog. En dus ook niet vechten. Ze zijn er onpartijdig. Daarom krijgen ze maar weinig wapens mee. Iedereen denkt dat de VN-soldaten niet zullen worden aangevallen.

Maar de Serviërs trekken zich niets aan van de VN-soldaten. Brutaal vallen ze het beschermde gebied rond Srebrenica binnen. Duizenden Bosnische burgers vluchten in paniek de bergen in. Daar worden honderden van hen vermoord door de Serviërs. Anderen vluchten naar het legerkamp van de Nederlanders. Ze hopen daar veilig te zijn. Maar de Serviërs willen dat de Nederlandse soldaten de vluchtelingen aan hen uitleveren. Als ze dat niet doen zullen de Serviërs het legerkamp aanvallen.

De Nederlandse VN-soldaten kunnen niets doen. Ze hebben weinig wapens en mogen niet vechten. Ze doen wat de Serviërs willen en geven de vluchtelingen mee met de Servische soldaten. De vluchtelingen worden afgevoerd. De mannen en vrouwen worden van elkaar gescheiden en in aparte bussen vervoerd. Maar de mannen worden niet het land uitgezet of gevangen genomen. Ze worden door de Serviërs in koelen bloede vermoord.

Later wordt deze verschrikkelijke waarheid pas duidelijk. 7414 mannen uit Srebrenica zijn gemarteld en vermoord door de Serviërs. Terwijl de Nederlandse VN-soldaten hen hadden moeten beschermen! Hoe kon dat gebeuren? Er wordt een onderzoek ingesteld.

De Nederlandse VN-soldaten krijgen niet de schuld. Ze hadden deze moordpartij onmogelijk kunnen voorkomen. Maar het Nederlandse kabinet treedt af. Zij hebben de soldaten tenslotte naar Srebrenica gestuurd.

Voortaan moet er beter worden nagedacht welke opdracht en welke wapens soldaten meekrijgen als ze in een ander land mensen moeten helpen. Wat er in Srebrenica is gebeurd mag nooit meer voorkomen. Die les heeft Nederland wel geleerd.