

Romeinen in ons land

Het Romeinse Rijk

Romeinen in ons land



Romeinse soldaat

De Romeinen kwamen uit Rome, dat is de hoofdstad van Italië. Zij veroverden 2000 jaar geleden vele landen. Hierdoor ontstond een groot Romeins Rijk.

Ook een groot deel van Nederland hoorde bij het Romeinse Rijk. Toen de Romeinen ons land veroverden, leefden hier de Germanen. De meeste Germanen waren boeren. Ze woonden in houten boerderijen met rieten daken.

De noordgrens

Het lukte de Romeinse soldaten niet om héél Nederland te veroveren. Daarvoor waren de Germanen in het noorden te sterk. De Romeinen konden hen niet de baas worden.

De rivier de Rijn werd in 12 voor Christus de noordgrens van het Romeinse Rijk. De Romeinse soldaten bewaakten die grens heel goed.



Langs de oevers van de Rijn bouwden ze op verschillende plekken forten. Castellum noemden de Romeinen zo'n fort.

Castellum



Een castellum was vierkant van vorm. Het had een wal van aarde en hout eromheen. Daaromheen lag een gracht.

Op de hoeken van de wal stonden wachttorens en er waren vier poorten. In het midden van het castellum stond het hoofgebouw. Daarnaast stond de woning van de commandant. De soldaten sliepen in langgerekte barakken

dicht op elkaar.

Verder waren er werkplaatsen en een veldhospitaal. Als de soldaten paarden hadden dan waren er ook stallen. Er was geen kok voor de soldaten. Zij maakten in kleine groepen zelf hun eten klaar. In een klein castellum woonden 500 tot 600 soldaten en in een groot castellum wel 5000 tot 6000 soldaten.

Romeinse soldaten

Het Romeinse leger bestond uit soldaten en officieren. De soldaten waren goed bewapend en konden goed vechten. Daarom is het Romeinse Rijk ook zo groot geworden.

Een Romeinse soldaat droeg een borstharnas, helm en sandalen. Hij had een kort zwaard, werpsperen en een dik leren schild. Onder de sandalen zaten ijzeren noppen. Daar kon hij honderden kilometers mee lopen!

Als de soldaten niet vochten en geen oefeningen hadden, waren ze aan het bouwen. Ze legden wegen, dijken, bruggen en kanalen aan. Voor de komst van de Romeinen waren er in ons land alleen maar smalle kronkelpaadjes van zand.

De wegen die de Romeinen aanlegden waren recht en van keien. Hierdoor kon het Romeinse leger zich snel verplaatsen. Alle uithoeken van het Romeinse Rijk waren goed bereikbaar.

Germaanse soldaten



Een Romeinse soldaat had best een goed leven. Hij werd goed verzorgd. Daarom wilden zelfs Germanen voor de Romeinse keizer vechten.

Heel wat jonge Germanen meldden zich aan bij de hulptroepen van de Romeinen. Bij de noordgrens in Nederland zaten er op den duur meer Germanen dan Romeinen in het Romeinse leger. Hun diensttijd duurde vijftwintig jaar. Daarna kregen de Germanen een militair diploma.

In het militair diploma stond dat ze het Romeinse burgerrecht kregen. Ze waren dan Romeinse burgers geworden.

Een badhuis



Wachtoren aan de Limes

De Romeinen hebben in Nederland veel gebouwd. Toch is er maar weinig van terug te vinden. Dat komt omdat ze hier vooral met hout bouwden.

Maar helemaal in het zuiden in Heerlen vinden we nog een ruïne van een stenen gebouw dat de Romeinen ongeveer 100 na Christus hebben gebouwd.

Het zijn de overblijfselen van een badhuis. Daar gingen de Romeinen naar toe om zich te wassen.

Een badhuis had ruimten met koud, lauw en warm water en kleedkamers. Het had een verhoogde vloer op lage pilaren. Onder de vloer zaten ruimten waar vuur werd gestookt.

De hete lucht uit de stookruimten kon onder de vloer door stromen en verwarmde het water en de verschillende ruimten. Op veel plekken moesten de baders op houten sandalen lopen om hun voeten niet te branden!

Val van Rome

Omstreeks 250 na Christus drongen verschillende Germaanse stammen het Romeinse Rijk binnen. Ze zochten nieuwe gebieden om te wonen en gingen tegelijkertijd op rooftocht.

Er was in het Romeinse Rijk namelijk veel meer rijkdom dan in hun eigen gebied. Rond 400 na Christus werden de Romeinse soldaten langs de Rijn door de keizer teruggeroepen. Ze moesten Italië zelf gaan verdedigen. Maar ook dat lukte niet.

De Germanen trokken het hele rijk door. Ze plunderden zelfs het eens zo machtige Rome. Met de macht van de Romeinen was het toen gedaan!

Een nieuwe periode in de geschiedenis brak aan: de Middeleeuwen. Maar overal hebben de Romeinen hun sporen achtergelaten. We zijn nog steeds onder de indruk van wat ze allemaal konden.