

Politieke moorden

politieke moorden in de geschiedenis

6 mei 2002 wordt Nederland opgeschrikt door de moord op de Nederlandse politicus Pim Fortuyn. Het was net voor de verkiezingen en Pim Fortuyn wilde deze verkiezingen heel graag winnen. De moord op Pim Fortuyn was de eerste politieke moord sinds eeuwen, zeiden de mensen.

Pim Fortuyn was een nieuwkomer in de politiek. De verkiezingen voor de Tweede Kamer kwamen eraan en hij had veel kritiek op de politiek in Den Haag. De politici deden het niet goed, het moest allemaal anders volgens hem.

Pim Fortuyn



Veel mensen waren het met Pim Fortuyn eens. Hij had een eigen partij opgericht: de Lijst Pim Fortuyn, de LPF.

Hij wilde heel graag minister-president van Nederland worden. Veel mensen vonden dat hij eindelijk eens duidelijk zei waar het over moest gaan in de politiek. Hij durfde ten minste te zeggen wat er niet deugde en hoe het beter moest!!

Pim Fortuyn werd steeds populairder. Er waren ook mensen die een hekel aan hem hadden. Ze waren het niet eens met zijn ideeën. Ook vroegen zij zich af hoe Pim al zijn plannen zou gaan betalen.

Aanslag op het Mediapark

Op 6 mei gebeurde er iets wat niemand had verwacht. Iemand schoot op Pim Fortuyn toen hij een radiostudio in Hilversum verliet. Pim Fortuyn overleefde de aanslag niet. De dader werd al snel gepakt.

Later werd duidelijk dat hij het niet eens was met de ideeën van Pim Fortuyn. Hij zag hem als een gevaar voor Nederland en de Nederlandse regering. Daarom heeft hij hem vermoord.

Politiek motief

De reden waarom iemand een ander wil vermoorden, heet het motief. Wanneer het motief van de moordenaar met politiek te maken heeft, dan is het een politieke moord. De politici in Den Haag waren geschokt.

In de politiek ben je het vaak niet met elkaar eens. Maar dan wordt er gepraat om een ander te overtuigen. Een politieke moord gebeurde wel eens in andere landen,

maar niet in Nederland. Voor politieke moorden moet je in Nederland ver de geschiedenis in duiken.

Floris V

Floris V was een belangrijk man in Holland. Hij was graaf van Holland. Dat betekent dat hij samen met andere edelen Holland bestuurde.

Een aantal edelen was het niet eens met de politiek van Floris. Floris gaf de boeren bijvoorbeeld meer vrijheid en de mensen hoefden geen tol meer te betalen om door Holland te reizen.



Daarom maakten zij een plan om Floris te ontvoeren. Op 23 juni 1296 namen vijf mannen Floris mee en hielden hem gevangen op zijn eigen slot, het Muiderslot.

Toen het volk hoorde dat hun Floris werd vastgehouden kwamen ze naar het slot om de graaf te bevrijden. De edelen schrokken van het volk en één van hen stak Floris neer.

Willem van Oranje



De tweede politieke moord in Nederland werd gepleegd in 1584. Stadhouders Willem van Oranje werd toen vermoord. Hij was het niet eens met de koning over het geloof en het bestuur in Nederland. De koning was daar niet blij mee.

Daarom verklaarde hij Willem van Oranje vogelvrij. Dit betekende dat iedereen hem mocht doden en daar ook nog een beloning voor kreeg. En dat gebeurde ook. Balthasar Gerards sloop het huis van Willem binnen en schoot hem neer.

Gebroeders de Witt

Ongeveer honderd jaar later volgde weer een politieke moord in Nederland. In 1672 werden de gebroeders De Witt in Den Haag op een vreselijke manier vermoord.

Johan de Witt was in die tijd de machtigste man in Nederland. Hij was een goed bestuurder die voor veel welvaart in Nederland zorgde. Engeland en Frankrijk waren jaloers en begonnen telkens een oorlog met Nederland.



Het Nederlandse volk gaf Johan de Witt hiervan de schuld. Ook Cornelis de Witt, de broer van Johan en stadsbestuurder van de stad Dordrecht, werd beschuldigd van verraad. Op 20 augustus werd Cornelis verbannen uit de Republiek. Hij moest het land uit. Johan ging zijn broer ophalen.

Waarschijnlijk is dit een smoes geweest om beide broers samen te kunnen pakken. Het woedende volk sleurde de broers uit de gevangenis. Ze werden gruwelijk vermoord. Hun lichamen werden daarna midden in Den Haag opgehangen. Iedereen kon zien dat ze dood waren. Het was een verschrikkelijk gezicht.

Politieke moorden

Floris de Vijfde, Willem van Oranje, de gebroeders de Witt, waren belangrijke politieke moorden uit de geschiedenis van Nederland. Gelukkig zijn het uitzonderingen. De moord op Pim Fortuyn kan aan dit droevige rijtje worden toegevoegd.

Wist je dat?

- Floris de V wordt als een groot staatsman gezien. Zijn regering bracht het gewest Holland tot een grote bloei.
- In maart 1582 was er al een aanslag gepleegd op Willem van Oranje. Deze aanslag overleefde hij.
- In het Prinsenhof in Delft kun je de plek bekijken waar Willem van Oranje vermoord is.
- Er zijn nog steeds een aantal vragen niet opgelost. Waarom zijn er maar twee kogelgaten te zien? In de geschiedenisboeken staat dat er drie keer is geschoten. Hoe kan dat? En waarom zitten de kogelgaten zo laag in de muur, Willem was toch groter?
- In de Nieuwe kerk in Delft is een prachtig grafmonument voor Willem van Oranje opgericht. Het is in wit en zwart marmer uitgevoerd.
- In Den Haag staat een standbeeld van Johan de Witt. Hij wijst precies naar de plek waar hij is vermoord.
- In het Haags Historisch museum kun je de tong van Johan de Witt en de teen van zijn broer Cornelis bewonderen. Ze staan in een potje op sterk water.