

Kruistochten

God wil het

Jeruzalem is een héél bekende stad. De stad is vaak in het nieuws. Joden zeggen dat de stad bij hen hoort, maar ook moslims en christenen vinden dat de stad bij hun geloof hoort. Er is daarom veel strijd. Misschien heeft dit wel te maken met de Kruistochten.

In 1096 is deze bloedige oorlog om Jeruzalem begonnen. Al eeuwen lang bezoeken pelgrims de stad Jeruzalem. Pelgrims zijn mensen die een heilige plaats bezoeken. Een graf van een heilig persoon bijvoorbeeld. Zo'n heilige plaats waar veel mensen komen bidden heet een bedevaartsplaats. Jeruzalem is misschien wel de meest bekende bedevaartsplaats.

Belangrijke stad



De klaagmuur

Al in de tijd van steden en staten (van 1000 tot 1500 na christus) is de stad heel belangrijk voor veel gelovigen. Jeruzalem is het centrum van de wereld.

Voor christenen is Jeruzalem belangrijk, omdat Jezus daar heeft geleefd en is gestorven aan het kruis. Ze bidden bij het Heilige Graf van Jezus. Voor moslims is Jeruzalem belangrijk, omdat Mohammed daar naar de hemel is gegaan.

Voor de joden is Jeruzalem belangrijk, omdat daar vroeger de tempel heeft gestaan. Nu nog bidden ze daar bij de enige muur die van de tempel is overgebleven: de Klaagmuur.

Eeuwenlang leven joden, christenen en moslims er in vrede naast elkaar. Iedereen kan hun heilige plaatsen bezoeken. Jeruzalem was de stad van de vrede.

Hulp aan de keizer

Maar ongeveer 1000 jaar geleden veroveren Turkse moslims grote gebieden in het middenoosten. Ze worden ook de baas in Jeruzalem.

In Europa zijn de meeste mensen christelijk. Hun leider is de paus. De keizer in Byzantium (dat nu Istanbul heet: de hoofdstad van Turkije) vroeg de paus om hulp. Hij is bang dat de Turkse moslims zijn rijk veroveren. Natuurlijk wil de paus de keizer helpen! Zo zou hij nog machtiger worden!



"God wil het!"



De paus roept de mensen op om op Kruistocht te gaan. De paus organiseert daarom een vergadering. Er komen duizenden christenen naartoe.

Daar vertelt de paus dat moslims de heilige stad Jeruzalem veroverd hebben. Hij zegt dat de christenen in Jeruzalem worden gemarteld en gedood.

Dat is niet waar. Maar omdat het de paus was, geloven de mensen het. Hij spreekt immers het woord van God.

De paus roept iedereen op om op kruistocht te gaan. Een tocht om de moslims te verdrijven en de christenen en de heilige plaatsen te redden.

Bisschoppen en priesters verspreiden zijn boodschap over heel Europa. Iedereen die het hoort, wil meedoen met de kruistocht. De mensen riepen: 'God wil het!'

In de hemel

In de tijd van steden en staten gelooft namelijk bijna iedereen in God en de bijbel. De kerk zit altijd vol mensen. Daar zijn ze dicht bij God.

Bijna niemand kan lezen of schrijven, maar de verhalen uit de bijbel staan afgebeeld in de ramen van de kerk. Als een soort stripverhaal.

In die verhalen staat dat er een dag zou komen waarin de goede mensen zullen worden gescheiden van de slechte mensen. De goede mensen zullen in de hemel komen en de slechte mensen in de hel.



Kerkinterieur AHM

Natuurlijk proberen de meeste mensen zo goed mogelijk te leven. Ze willen in de hemel komen, maar het is heel moeilijk om nooit iets verkeerd te doen.

De paus belooft dat God alles wat je ooit verkeerd hebt gedaan, al je zonden, zal vergeven. Tenminste als je meedoet aan de kruistocht. Dan krijg je zeker een plek in de hemel.

Op weg naar de heilige stad



Uit alle hoeken van Europa gaan nu 100.000 mannen en vrouwen mee op kruistocht. Boeren, ridders en edelen: allemaal gaan ze naar Jeruzalem. Een tocht van 3000 kilometer. Dat is 75 keer de hele avondvierdaagse!

Moet je eens voorstellen: de meeste mensen zijn nog nooit verder geweest dan het dorp in de buurt. Ze spreken geen vreemde talen. En weten niet wat ze te wachten staat.

Onderweg hebben de kruisvaarders enorme dorst en honger. Als het oogsttijd is, en het koren van het land wordt gehaald, kunnen ze genoeg pap en brood eten. Maar in de winter is er niet genoeg eten. Veel kruisvaarders hebben dan zo'n honger, dat ze onderweg de dorpen plunderen op zoek naar iets eetbaars.

Een lange tocht

Onderweg vechten de kruisvaarders tegen moslims. Die zijn veel vlugger op hun snelle wendbare paarden.

Veel kruisvaarders sterven zonder Jeruzalem ooit te zien.

De andere kruisvaarders gaan onvermoeibaar door en komen steeds verder. Maar eerst moeten ze nog door een woestijn. Er is daar geen water en eten.



Na een reis van drie jaar bereiken 15.000 mensen Jeruzalem. 85.00 mensen zijn onderweg omgekomen door geweld, honger, dorst en ziekten.

Jeruzalem veroverd



Op 15 juni 1099 valt het kruisleger Jeruzalem aan. Na een heftige strijd weten ze via de torens de stad binnen te dringen.

De kruisvaarders zijn door het dolle heen. De heilige plekken die in de ogen van de kruisvaarders zo lang hebben moeten lijden onder de moslims zijn weer bevrijd. De halve maan, het heilige teken van de moslims wordt van hun moskee weggehaald. Het christelijke kruis komt ervoor in de plaats.

Wist je dat?

- De moslims probeerden Jeruzalem en andere steden en gebieden terug te veroveren op de christenen. Er werd jarenlang gevochten. Daarom kwamen er nog zeven kruistochten. Maar geen was zo succesvol als de eerste.
- Na 100 jaar wist een moslimleider Jeruzalem te heroveren. Hij richtte géén bloedbad aan. De gelovigen, ook de christenen, mochten hun heilige plekken blijven bezoeken.
- Nadat de moslims Jeruzalem weer hadden ingenomen, brak er een rustige tijd aan voor de bewoners. Sommige kruisvaarders waren in Jeruzalem blijven wonen. Zij namen gewoontes over van de moslims en trouwden zelfs met elkaar.
- Een paar jaar geleden heeft een groep christenen opnieuw een kruistocht gehouden. Nu niet om Jeruzalem van moslims te bevrijden, maar om hun verontschuldiging aan te bieden voor de zonde van de kruisvaarders.