

Het Wilhelmus

ons volkslied



Willem van Oranje

Elk land heeft een vlag en een volkslied. Het volkslied wordt gezongen bij bijzondere gelegenheden. Bijvoorbeeld bij een belangrijke voetbalwedstrijd als het nationale elftal speelt.

Ons volkslied is 'Het Wilhelmus' en het is ook nog eens het oudste volkslied ter wereld! Omdat het lied zo lang is, zingen we alleen het 1e en 6e couplet in Nederland.

Het Wilhelmus

Couplet 1

*Wilhelmus van Nassouwe ben ik van
Duitsen bloed, den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood. Een prinse van
Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning
van Hispanje heb ik altijd geëerd.*

Couplet 6

*Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o
God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch
vroom mag blijven, Uw dienaar t'aller
stond, de tirannie verdrijven die mij mijn
hart doorwondt.*

De regels van het volkslied gaan vaak over een land dat zo mooi en goed is om in te wonen. Daarom wordt het vol trots over het eigen land gezongen.

Het Nederlandse volkslied is een bijzonder volkslied, omdat het niet over Nederland maar over een persoon gaat. Het Wilhelmus is al een paar honderd jaar oud en rond 1570 geschreven voor Wilhelmus van Nassau, die ook Willem van Oranje wordt genoemd.

Het Wilhelmus is een heel lang gedicht. Het heeft wel 15 coupletten. Voor elk letter van zijn naam een couplet dat ook met die letter begint. Als je alle eerste letters van alle coupletten opschrijft, heb je de naam Willem van Nassau.