

Floris V vermoord

Niet iedereen was het eens met Floris V

Floris V werd op 27 juni 1296 vermoord. Hij was een graaf, een edelman. Nederland zag er in de tijd van Floris V heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen.

Verschillende edelen waren de baas over een gebied. Je had bijvoorbeeld de hertog van Brabant, de hertog van Gelre, en een bisschop regeerde over Utrecht. Floris V was graaf over Holland en Zeeland.

Edelen

Floris was erg machtig, omdat de bisschop van Utrecht hem steunde. Niet iedereen was blij met Floris. Hij had ruzie met de graaf van Vlaanderen in het zuiden.

De andere edelen waren hard nodig om Floris te helpen Holland en Zeeland te besturen. Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen heetten deze edelen. Ze waren het niet altijd met Floris eens. Ze vonden bijvoorbeeld dat hij te veel opkwam voor de boeren. Bovendien had Floris grond van hen afgepakt.

Boeren

De boeren zagen graaf Floris als hun beschermer.

Floris zorgde er voor dat ze niet slecht werden behandeld door de edelen. Hij gaf hen een aantal rechten. Zo mochten ze naar een ander dorp verhuizen en konden ze hun bezittingen aan hun kinderen nalaten. De andere edelen waren hier niet blij mee.



Engeland en Frankrijk

Floris had meer problemen. De graaf van Vlaanderen wilde zijn macht uitbreiden over Zeeland. Om dat te voorkomen zocht Floris hulp. De koning van Engeland zou aan zijn kant staan, maar Floris vertrouwde hem toch niet. Daarom besloot Floris de koning van Frankrijk om hulp te vragen.

Deze koning was de grote vijand van de koning van Engeland. De edelen Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen vonden het niet goed wat Floris deed. Ze hadden liever gehad dat hun graaf bondgenoot bleef van de koning van Engeland.

De moord



Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen besloten Floris gevangen te nemen. Waarschijnlijk hadden ze dit overlegd met de koning van Engeland. Het was de bedoeling Floris te ontvoeren en naar Engeland te brengen. Het liep anders.

Floris ging met de edelen op valkenjacht. De edelen namen hem tijdens die jacht gevangen en hij werd opgesloten in het Muiderslot.

Toen de boeren hoorden wat er was gebeurd, kwamen ze in actie. Ze trokken op naar het Muiderslot om hun heer te redden. Met boten en schuiten zorgden ze er voor dat de graaf niet met een boot naar Engeland kon worden gebracht.

De edelen probeerden toen hun gevangene stiekem per paard weg te voeren. Met gebonden voeten en een handschoen als prop in de mond moest graaf Floris met hen meerijden.

Maar de boeren kwamen hen tegemoet en wilden hen aanvallen om Floris te bevrijden. Zij eisten hun graaf op. Floris probeerde te ontluchten, maar zijn paard miste een sprong over de sloot en Floris viel. De edelen staken nu met hun zwaarden de graaf dood en vluchtten toen weg.

Wist je dat?

- Floris woonde in Huis ten Haghe. Rond zijn kasteel ontstond een dorpje. Dat dorpje werd ook wel 'die haghe' van de graaf, of 's Gravenhaghe genoemd!
- Het verhaal van de moord is opgeschreven door Melis Stoke in de vorm van een gedicht. Hij werkte als ambtenaar voor Floris V. Melis Stoke was al begonnen aan een levensbeschrijving toen Floris nog leefde. Hij had natuurlijk nooit gedacht dat het zo zou eindigen.
- De moord op Floris V wordt ook wel de eerste politieke moord genoemd.

