

De geschiedenis van de fiets



Fiets jij ook altijd naar school of naar je vriendjes? Weet je dat de fiets al heel oud is! Heel lang heeft men gedacht dat Leonardo da Vinci de eerste fiets had ontworpen. Er waren namelijk tekeningen van hem ontdekt met een fiets erop.

Later bleek, na onderzoek van de tekeningen, dat Leonardo alleen de wielen had getekend, en dat iemand anders jaren later, toen Leonardo al dood was, de rest er bij had getekend.

Baron Karl Friedrich Drais van Sauerbronn is daarom de eerste uitvinder van de fiets. In 1816 ontwikkelde hij de loopfiets. Er zaten geen trappers aan en de fiets was van hout. De mensen zaten dan op de fiets en duwden zichzelf met de voeten vooruit.

Een schotse smid vond in 1839 de eerste trappers uit, maar deze draaiden nog niet rond. In 1861 werd de eerste fiets met trappers gemaakt. De trappers zaten vast aan het voorwiel.

Aan het einde van de 19e eeuw maakte men de eerste fiets zoals wij die nu kennen: met een ketting die de wielen ronddraait. En zo ontwikkelde de fiets zich naar de fiets die wij nu kennen!