

In de kinderboekenwinkel

Met Flip de beer

Naar de kinderboekenwinkel. Wat heb je hier veel mooie boeken. Flip kiest en koopt een berenboek.

De mamma van Amber kan heel goed voorlezen.

Lezen vind ik leuk.

Ja, ik zou wel een berenboek willen hebben. Joepie! Een berenboek! En nog een! Wauw, er zijn hier wel veel boeken.

Ik vind het wel heel moeilijk om te kiezen hoor. Ik vind ze allemaal leuk! Ja, deze wil ik wel hebben hoor. Die vind ik de allerleukste! Ja.

Kinderboekenweek? We krijgen nog een boekje! Wauw.

Nou kunnen we lekker lezen in mijn berenboek.

Ik vond het heel gezellig bij Amber.

Daag! Tot de volgende keer!