

De reus

Kijk en lees

Stel je voor dat je een reus was...

Jaja, reuzen zijn groot en griezelig! gelukkig bestaan reuzen alleen in sprookjes. en deze reus... lijkt een aardige reus!

stel je voor, dat jij een reus was.. alles is klein, maar jij bent groot. Een kertoren is hoog en groot, maar als je zelf zo groot bent als een reus kun je om het hoekje van de toren kijken. dag minimensen! Niet bang zijn hoor! Wij zijn aardige reuzen. Reuzen die naar een reuzenhuis stappen? niks reuzenhuis! nou zie je hoe groot ze zijn! dag hoor! wij gaan naar huis! met de trein.

Deze trein? veel te klein he? was die trein... een reuzentrein? snap jij dat nou?? Reus!! r eu s reus ik zie de eu in... feestneuzen weer een eu... in ... keuken waar is de eu? ja, ik zie de letter! in het woord: kleurboek de... weet je de naam van deze grote pandabeer een reuzenpanda en dit is de grote oude buiten... deur!! doe de deur dicht, gauw! daar komt de... reus! (lach reus) vriendelijk